



PB-PP | B-30844
BELGIE(N) - BELGIQUE

C
B
B
krant Jaargang 2025, nr.1, maart
Trimestriële nieuwsbrief van de
Christelijke Basisbeweging (CBB) vzw

V.u.: Leo Bernaerts,
Kapellenboslaan 38,
2830 Willebroek

Afgiftekantoor: 2830 Willebroek
Erkenning: P806103

Inhoud:

Ten geleide: "HEB UW NAASTE LIEF", <i>ter discussie</i>	1
Dinsdag 24 december: Eerbiedig bij de kribbe.....	2
Zaterdag 8 februari: Kaas- en wijnavond	2
Kaas en wijn	2
Gezellige kaas- en wijnavond in het Romerohuis.....	2
VASTEN EN DE GOEDE WEEK IN DE C.B.B.	3
Aswoensdag.....	3
45ste Vasten en Vormingsweekend: "Vasten voor vrede & verbonden leven"	3
Witte Donderdag	4
Goede Vrijdag	4
Paaszaterdag en viering van Pasen.....	4
Zondag 16 mei: "Alles met Alles".....	5
Zaterdag 7 juni: Algemene Vergadering	5
Kariboe	6
Meditatie met de Bijbel.	6
Nieuws uit de werk- en denkgroepen	7
Kern.....	7
Redactie	8
Familienieuws.....	8
Overlijden:	8
Ruim. Ruimer. Verruim je horizon.....	8
Rijkdom van miljardairs nam vorig jaar met 2000 miljard toe.....	8
Khalid Benhaddou: '80% van de wereldbevolking is godsdienstig'.....	9
VANCE, gewezen of eigenzinnige aanhanger van de sociale leer van de Kerk.	10
Kardinaal Robert McElroy: een naam om te onthouden.	10
Pauselijke steun aan Amerikaanse bisschoppen.	11
Agenda.....	12

Colofon

CBBkrant is de Trimestriële nieuwsbrief van de V.Z.W. Christelijke Basisbeweging, Rijweg 110B, 2870 Puurs, e-mail cbbvzw@hotmail.com

Redactieraad:

Leo Bernaerts, Kapellenboslaan 38, 2830 Willebroek (tel. 03.290.00.68)

E-mail: leo.bernaerts@telenet.be

Mieke Boven, Tulpenstraat 2 bus 202, 2830 Willebroek (tel. 0499.384.029)

E-mail: mieke.boven@skynet.be

Fons Heirbaut, Pierstraat 290, 2630 Aartselaar (tel. 03/289.65.81)

E-mail: fons.heirbaut@telenet.be

Abonnementen: CBBkrant wordt gratis verdeeld aan de leden van de vzw Christelijke Basisbeweging; vrijwillige bijdragen kunnen gestort worden op rekening BE05 7895 6802 8075, CBB vzw, Willem Van Oranjestraat 1, 2830 Willebroek

Verantwoordelijke uitgever: Leo Bernaerts, Kapellenboslaan 38, 2830 Willebroek

Oplage: 50 ex. (mailing: 150 ex.)

Werkten mee aan deze krant: Leo, Waltraud, Mieke, Miriam, Fons

Ten geleide: “HEB UW NAASTE LIEF”, *ter discussie.*

Wel zonderling dat in het politieke debat dat de regering Trump in gang zet en wereldwijd heel veel vragen oproept, er ook een theologisch-politieke discussie bezig is. En nog wel over tenoren uit de katholieke theologie als daar zijn St. Augustinus en Thomas van Aquino. En het gaat nog wel over de liefde, over “Heb uw naaste lief”.

Volgens Vance, vicepresident van de V.S. en in 2019 bekeerd tot het katholicisme (zie Ruim, ruimer, ruimst in deze krant) lijken sommigen, ‘*burgers van hun eigen land te haten en meer te geven om mensen buiten de eigen grenzen*’. ‘*Als Amerikaans leider, maar ook als burger, moet je compassie allereerst uitgaan naar je eigen medeburgers*’, zei hij. ‘*Dat betekent niet dat je mensen van buiten de eigen grenzen moet haten, maar er bestaat een concept uit de oude school – en ik denk dat het een heel christelijk concept is – dat je je gezin liefhebt, dan je buurman, dan je gemeenschap, dan je medeburgers in je eigen land en dan, daarna, kun je je richten op de rest van de wereld.*’ Liefhebben in concentrische cirkels dus.



Vance verwijst impliciet naar de zogenaamde *ordo amoris*, de ordening van de liefde, waarvoor aanzetten bij de kerkvader Augustinus zijn te vinden en die in de dertiende eeuw door Thomas van Aquino verder is uitgewerkt.



Onlangs stuurde Paus Franciscus (zie Ruim, ruimer, ruimst) een brief ter bemoediging aan de in meerderheid als conservatief bekend staande bisschoppen. Deze ging over de huidige migratiepolitiek van de V.S. Daarin schrijft hij: ‘*Christelijke liefde is geen concentrische uitbreiding van aandacht, die zich beetje bij beetje uitbreidt naar andere groepen en personen.*’

‘*De ware ordo amoris die bevorderd moet worden, ontdekken we als we blijven mediteren over de parabel van de barmhartige Samaritaan: over de liefde die een broederschap opbouwt die openstaat voor allen, zonder uitzondering.*’

De plannen van de huidige VS. regering om migranten zonder verblijfsvergunning te deporteren, noemt hij een ideologie ‘*die de wil van de sterkste als criterium voor de waarheid oplegt*’. Elk ‘goed gevormd geweten’ moet zich tegen deze maatregelen verzetten, zegt hij. Er is volgens Franciscus een wezenlijk onderscheid tussen het beschermen van de veiligheid van het eigen land en ‘*het deporteren van personen die hun land hebben verlaten vanwege extreme armoede, onveiligheid, uitbuiting, vervolging of ernstige aantasting van het milieu*’.

Het is zeker bekend dat deze paus uit de Latijns-Amerikaanse Kerk komt, waar het evangelie en Jezus zelf benaderd worden vanuit arm gemaakte mensen. Mgr. Romero kwam uit deze kerk. Ook de C.B.B. leeft vanuit deze spiritualiteit. (Bron: Nederlands Dagblad 14 febr.2025).

Leo

Dinsdag 24 december: Eerbiedig bij de kribbe

Op kerstavond 2024 leidde Filip ons allemaal, groot en klein, mentaal als Maria en Jozef, engelen, als herders en schapen en ook als koningen, naar het kindje Jezus in de kribbe. Door het trekken van een acteurskaart krijgen alle kinderen en volwassenen hun rol in onze kerstviering.

De beelden van Maria en Jozef stonden al bij de nog lege kribbe. Het kindje Jezus mocht Iza naar voren brengen en voorzichtig in de voerbak neerleggen. Kaarslicht verlichtte het armtierige, maar ook hoopvolle gebeuren.

Met de tekstbladeren in de hand wist iedereen, wanneer het zijn beurt was.

En zo waren we allemaal tegelijk betrokken bij het kerstverhaal. Er verspreidde zich een aangename, rustige, eerbiedige sfeer. Het maakte dat het kerstverhaal ons eenvoudig maar sterk van binnen uit raakte. We zongen sfeervolle kerstliederen onder accordeonklanken, die bij de verschillende scènes in de stal, op het veld bij de herders en Koningen pasten.

Ik voelde iets van de kerstvreugde en saamhorigheid in onze gemeenschap. Het was gewoon prachtig. Bedankt Filip!!!

Waltraud



Zaterdag 8 februari: Kaas- en wijnavond

Kaas en wijn

Op zeven februari was het zo ver: met enkele kwamen we samen om de tafels de zetten en te versieren. en vele handen maken het werk licht en gezellig. De vreugde was groot als we na enkele uren een mooie en gezellige feestzaal zagen.

Nu vlug naar de winkel en voor 70 pers. op zoek naar kaas die verscheiden is en smaakvol.

Na een paar uur en enkele winkels vonden we voldoende kaas. We kochten ook pesto-toastjes voor bij het aperitief om de mensen een warm onthaal te geven.



Het was ons dan ook goed gelukt; we ontmoetten zaterdag vele lachende gezichten, het was een sfeer, mede door Cecile en Bart die ons deden zingen en het beste in onszelf naar boven haalden. En dat deed deugd! Na de uitgebreide kaasschotel was het tijd voor een dessert dat door enkelen onder ons was gemaakt, en daar hoort natuurlijk een tas koffie bij.

De organisatie verliep vlot dank zij de helpende handen. Dank aan iedereen die van deze avond mee een geslaagde avond maakte. Zo kunnen we onze Kariboe-week weer wat meer toegankelijk maken voor hen die anders geen vakantie hebben.

Mieke

Gezellige kaas- en wijnavond in het Romerohuis

Toen op de avond van 8 februari de kaarsen op de feestelijk gedekte tafels gingen branden en groepen vrienden en families de zaal vulden, was er meteen een vrolijke sfeer merkbaar. Tenslotte verwachtten de veelal trouwe gasten voor de derde keer een gezellige avond met royale kaasschotels, diverse bijpassende wijnen of..., en ook het aangekondigde meezingconcert. Al vanaf het aperitief met kleine versnaperingen kwam de stemming er goed in. De ogen gingen open toen de heerlijke kazen rijkelijk op grote schalen midden op de tafels werden uitgesteld. De smaakpupillen waren blij met de prachtige variatie.



De cheermakers Cecile en Bart met de accordeon lieten de hele zaal meezingen en bewegen met gekende liedjes. De vrolijke sfeer klonk als het carnaval in Keulen aan de Rijn! Hartelijk dank!

Hartelijk dank ook aan alle trouwe help(st)ers en sympathisanten bij het klaarmaken van de kaasschotels, het afwassen, het tappen en serveren van de drank, en tenslotte aan de vele handen bij het opruimen en alles weer op orde brengen. Alleen zo was deze geslaagde avond mogelijk en werd het doel bereikt om de kassa te vullen zodat mensen die anders niet op vakantie kunnen, 5 dagen mogen beleven in het vakantiecentrum Cadzandje bij onze grote "CBB-familie".

Waltraud

VASTEN EN DE GOEDE WEEK IN DE C.B.B.

“In deze tijd van opbod in fake news en van onrust en moedeloosheid hebben mensen **vertrouwen en solidariteit** nodig”. En de vastenperiode is daartoe “de gunstige tijd” om deze houding van vertrouwen en solidariteit samen in te oefenen’.

Voor christenen komen dan sterke en versterkende verhalen ons een hart onder de riem steken.

Aswoensdag

Op **5 maart**, begin van deze vastentijd, horen wij de oproep tot totale ommekeer, zowel van individu, gemeenschap, van koning of politieke structuren. En de profeet Jona zal dat overbrengen... Een hele strijd met zichzelf...

Herkenbaar!

45ste Vasten en Vormingsweekend: “Vasten voor vrede & verbonden leven”



We leven in een werelddorp.

Rayan uit een verscheurd Soedan woont om de hoek van mijn straat.

Zoveel mensen die op dit ogenblik in Myanmar, Oekraïne, Gaza, de Westelijke Jordaanoever, Oost-Congo of Libanon geweld en terreur over zich heen krijgen,

hopen op vrede

en willen in vriendschap samenleven.

We zijn allemaal

verantwoordelijk voor elkaar.

Dat werelddorp bestaat écht!

Rabbin Soetendorp uit Amsterdam.

Programma:

Vrijdag 7 maart 2025

19u00 Aankomst, kennismaking
openingsmoment.

19u30 Bouwstenen van Mens worden.
Mens-zijn?

Film: “Le fils de l’autre” –
van Lorraine Levy & nagesprek

DOEL EN OPZET VAN VASTEND SAMENZIJN

*Vasten is een middel
om helder te krijgen
waar het eigenlijk om gaat.*

*Leven in onze welvaartsstaat beïnvloedt met zijn overvloed
ons vermogen tot inleven.*

*Ons bewust worden
van dagelijks lijden van mensen
bedreigd met vernietiging van leven
verlies van huis en werk
dood van geliefde
en geen hoop op toekomst.*

*Samen met tochtgenoten
tijd vrij maken
om naar bronnen van hoop
te luisteren
en energie krijgen
om creatief toekomst
blijven vorm te geven.
Rondom ons en wereldwijd*

Zaterdag 8 maart 2025

- 09u00** meditatie
- 09u30** theeceremonie
- 10-12u** **“UBUNTU, ik word omdat wij zijn!”**
Luisteren naar medeburgers afkomstig van een andere geboorteplek.
UBUNTU in praktijk. n.a.v.
‘Afrika, een gedroomde toekomst’ van Loïc De Cannière
- 12u30** bouillonceremonie en wandeling
- 15-17u** **“TAIZÉ, EEN BLIJVENDE OASE”.**
wereldwijde inspiratie voor samen onderweg zijn..
- 18u00** theeceremonie
- 19u00** **“TAIZÉ ERVAREN“**
door samenzang van de typische Taizé-liederen..

Zondag 9 maart 2025

- 9u** meditatie
- 9u30** theeceremonie
- 10-12u** **“HET BOEK JOB, voorbeeld van ongewone omgang met lijden”**
begeleid door Leo Bernaerts..
- 12u30** bouillonceremonie
- 14u00** **Wandeling & Briefschrijfactie:** aanklacht en bemoediging
- 16u00** Slotviering
- 17u00** Slotmaaltijd met soep en fruit

Witte Donderdag



17 april: Het verhaal van de Schepping: “God zag dat het goed is”, het verhaal van Exodus, een verhaal van loskomen uit slavernij, en het verhaal van de voetwassing. De dienaar staat niet boven de Meester, die het voorbeeld geeft! En dan doen wat hij gedaan heeft, tot zijn gedachtenis. Graag een seintje als je deze viering gaat bijwonen.

Goede Vrijdag



God”.

18 april: Een passieverhaal met diepmenselijke emoties van een onrechtvaardig veroordeelde, van verraad, van marteling en kruisdood. Met het oordeel van de terecht veroordeelde misdadiger over Jezus: “Deze mens heeft niets kwaad gedaan, hij is een rechtvaardige, een zoon van

Paaszaterdag en viering van Pasen



19 april: Hij is verrezen, opgestaan... Een oefening van zien met het hart, hart en geheugen!!!

Welkom in het Romerohuis, elke viering begint om 19 u.

Na de Paasviering maken we er een gezellig Paasgebeuren van en genieten we van de meegebrachte dessertjes.

Leo

Zondag 16 mei: “Alles met Alles”



In de wereld en de mensen zit een krak. Wat ooit zeker was, staat op losse schroeven. Boven datgene waar we ooit in geloofden – geluk, vrede, toekomst, gelijkheid – hangt een donkere wolk. Vluchten kan niet meer, lijkt het ... maar wat dan wel?

Het Solidariteitskoor Frappant maakt er een muzikale en beeldende vertelling over.

Op **zondag 18 mei, om 15 uur**, heb je de gelegenheid om in het **CC Binder in Puurs** deze voorstelling bij te wonen.

Met beelden en muziek zoeken we tussen het puin van gisteren en vandaag. Niet naar druppels op een hete plaat, maar naar gensters die een vuur kunnen ontsteken. Een vuur van hoop en toekomst, van kleine stappen en grote idealen, van verbinding, vooral van verbinding. Want alles hangt samen met alles. We zingen omdat wij de mensen en de aarde graag zien en morgen een betere wereld hopen door te geven.

Sinds 1988 zingt het Solidariteitskoor Frappant over de wereld en de mensen. In “ALLES met ALLES” laten 120 zangers, 12 muzikanten en een vierkoppig dirigentencollectief verbondenheid klinken in het Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Swahili, Tagalog, Corsicaans, Berbers. Van ingetogen tot swingend, van ‘golden oldie’ tot verrassend nieuw, van Louis Neefs over Brel tot Neil Young en nog veel meer. Met de opbrengst van concerten steunt Frappant diverse projecten in binnen- en buitenland.

Kaarten kan je bestellen op de website van [CC Binder](#).

Na de voorstelling is er gelegenheid om in zaal Spil na te praten en zorgt de CBB voor drank en een hapje en biedt foodtruck [Empapino](#) zijn heerlijke empanada's aan. De inkomsten zijn voor de CBB. Maar dan moeten we wel zorgen voor tappers, kelners, afruimers, afwassers, mensen aan 2 kassa's, mensen die cakes bakken, de zaal klaarzetten en ontruimen, ...

Meld je aan [Filip](#) (0485 57 54 66) en [Mieke](#) (0499 38 40 29) of [Miriam](#) (0496 54 79 27).

Fons

Zaterdag 7 juni: Algemene Vergadering

Na de Pinksterviering, om 20u, zal de Algemene Vergadering plaatsvinden in het Romerohuis. Alle leden zijn hierbij uitgenodigd.

Agenda:

- Terugblik op het voorbije jaar
- Bespreking van de financiële resultaten van 2024 en de begroting van 2025
- Kwijting aan de bestuurders
- Ontslag en benoemingen
- Varia



Miriam

Kariboe



“En toch.... geloven we erin!” was het thema van Kariboe 2024.

Voor wie de presentatie van **zaterdag 7 december** gemist zou hebben: je kan ze nog steeds bekijken via de [CBB-website](#) of rechtstreeks op het [Youtube-kanaal van de CBB](#).

Trouwens, ook presentaties van eerdere Kariboe's vinden gelijdelijkaan hun weg naar het Youtube-kanaal.

Omwille van auteursrechten kunnen deze niet publiekelijk gemaakt worden. Ze zijn enkel toegankelijk via de [CBB-website](#): Via [Activiteiten](#) > [Kariboe](#) > [Kariboe – terugblik](#) krijg je een overzicht van de beschikbare presentaties. Een klik op de afbeelding of op de titel zou je naar de overekomstige presentatie op Youtube moeten brengen.

Maar hoe zit het met Kariboe 2025?

De datum en de locatie ligt al vast: van **18 tot 22 juli** in **Cadzand**.

Over het thema wordt nog nagedacht. Heb je suggesties of wil je meewerken aan de uitwerking ervan en de praktische organisatie, laat het dan snel weten aan Miriam.

Inschrijven kan ook al. Reserveer alvast een bed bij [Filip](#) (0485 57 54 66) of [Miriam](#) (0496 54 79 27).

Fons

Meditatie met de Bijbel.



Heel het werkjaar bemediteren we de Bergrede, het charter van de christelijke gemeenschap. Radicaal en zeker een weg die onze tijd van grote veranderingen nodig heeft.

In december hoorden we Jezus sommige Farizeeën en schriftgeleerden bekritisieren. Over de eerste schreef een tijdgenoot van Jezus en historicus Flavius Josephus dat ze de reputatie hadden vromer dan andere sekten te zijn en dat ze de wetten strakker interpreteerden. Ze hadden ook grote

aanhang bij het volk.

‘**Gij hoorde (van hen)**’ zei Jezus gedurfd, ‘**maar ik zeg u!**’. Jezus radicaliseert: “Geen oog in ruil voor een oog, maar bied als je geslagen wordt ook de andere wang aan!”. “Wie je dwingt een mijl te gaan met hem, ga er twee mee”. “Bemin ook hen die zich van jou afkeren!”. “Wees integer”.

...Dat is dus straffe taal!

In **januari** had hij het over de pijlers van religies: aalmoezen geven (= is een daad van meeleven betonen), bidden en vasten. Telkens zei Jezus: hang niet de vroomste uit, doe het **niet voor het oog van de mensen**, doe het verborgen, wees niet hypocriet! “Wat aalmoezen betreft: uw linkerhand moet niet weten wat uw rechterhand geeft”. “Wat bidden betreft: doet het niet met een stortvloed van woorden en hou het binnenkamers”. “Wat vasten betreft, toon het niet aan de mensen, misvorm niet je gelaatsuitdrukkingen!”.

In **februari** hoorden we de vraag van de leerlingen, leer ons bidden.

En dan leert hij hun het **onze vader**, Avinou. Een golf van tederheid in hoogsteigen persoon stromend over mij en ons.... Uw naam zal en moet geheiligd zijn, uw koningschap zal en moet komen... uw wil zal en moet geschieden..., gebed van vertrouwen... temidden van de heftige Joods-Romeinse oorlog. Brood tot in de vroegste uur, net na de nacht en precies vóór de geboorte van de dag... dag na dag, geef het ons... En schuld opheffen, en niet terugvallen in “Massa”, de plaats van grondige twijfel, de plaats van de beproeving. En bevrijd worden van de onrust, van de onruststoker.....

“Ik zal nooit meer het onze vader bidden zoals voorheen” zei een deelnemer na deze meditatie.....

Meditatie met de Bijbel blijft een sterk gebeuren, vol verrassingen in inzichten en verbondenheid.

Goesting om mee te doen? Volgende meditaties: 19 maart, 16 april, 21 mei, 18 juni telkens van 19u30 tot 21u00..

Leo

Kern

Ongeveer elke maand komen Mieke, Miriam, Filip en Leo samen om de gang van zaken in beweging op te volgen.



Op 2 december 2024 stonden ze stil bij:

- de opendeurdag van 1 november, die gezellig was en ook wel wat opbracht.
- de diepzeeduikdagen die ondanks de kou inhoudelijk bij de betere mogen gerekend worden. De vraagprijs is wel hoog en we overwegen andere locaties te zoeken.
- verhuur Romerohuis en de stijgende onkosten, vooral gasprijzen vragen aangepast beleid.
- Terugkomdag van Kariboe, op 7 december waarvoor Filip een 'aftermovie' maakt. Onthaal op deze dag wordt besproken alsook het afhalen van minder mobiele mensen. Ook aandacht aan de mensen die belangstelling hebben voor Kariboe en het verleden jaar één dag bezochten.
- Kariboe 2025 gaat in Cadzand door van vrijdag 18 juli tot dinsdag 22 juli
Op donderdag 27 februari 2025: startmoment, waarvoor mensen ruim worden aangesproken om over mogelijke inhoud, thema's te spreken en eventueel mee uit te werken. Versterking op dit vlak is welkom!
- Kaas en wijnavond op 8 februari gepland.
De promotie moet opgestart worden, inschrijvingen via webformulier of via mail.
- Volgende activiteiten in het voorjaar:
 - vastenweekend: 7, 8, 9 maart
 - zondag 18 mei: optreden Frappant, navragen welke taken voor ons worden bedacht en hoeveel mensen zal CBB inzetten hiervoor?
 - Vieringen worden opgevolgd door Leo.
Voorgangers in December: Eveline en Dirk; Kerstmis; Filip & Karlien; Januari: Leo

Op 10 februari 2025 kwam de kern samen rond:

- evaluatie kaas en wijnavond van de C.B.B.: veel keuze aan kaassoorten; samenzang goed, maar in het vervolg minder liederen en liefst één blad per deelnemer en in grote lettertype (sommige ogen hebben dit nodig :) om mee te zingen.
Er is veel vraag naar alcoholvrij bier.
- de toekomstige activiteiten en eventuele promotie worden overlopen:
 - startvergadering Kariboe: 27 februari
 - vastenweekend: 7, 8, 9 maart
 - Zondagnamiddag 18 mei: optreden Frappant,
 - **zaterdag 7 juni : Algemene Vergadering met de Sinksenviering** (dit jaar ook de eerste zaterdag van juni)
 - Kariboe: van 18 juli tot 22 juli.
- **Voor de optreden van Frappant 18 mei in de namiddag.** Oproep medewerkers (zie hoger).
- **vieringen in de komende tijd:**
Maart: Gerda en Mieke; April: Dirk S.; Aswoensdag: Leo; Witte donderdag : Maria VS; Goede vrijdag: Cecile; Pasen: familie Cuypers-Heyman; Mei: Eveline en Dirk; Juni : Maria VS (achteraf Algemene Vergadering).
- Suggestie Cecile: missie en activiteiten van de C.B.B. aan het prikbord hangen. Voor alle gebruikers van het Romerohuis is dit info over wat hier gaande is, nuttig.
- Het bedrag van de subsidies voor de gemeente bewijst dat C.B.B. als vormingsbeweging goed bezig is geweest. Met dank aan de gemeente en voor ieders bijdrage.

Leo

Redactie



Volgende editie

De volgende editie van de CBBkrant mag je begin juni verwachten. Alle bijdragen (voor de periode maart - augustus) worden ten laatste op **1 maart** verwacht bij [Fons](#).

Wil je de redactie versterken, kom dan naar de redactievergadering op **maandag 26 mei**, om 14u30, bij Leo.

Fons

Familienieuws

Overlijden:

Op 8 februari 2025 overleed te Bornem **Maria Joanna De Wachter**, moeder van **Koen Grolus**, schoonmoeder van Marina Riemslagh en oma van Tine, Roeland en Katrien. Ze was er ook geboren op 9 mei 1931. Maria Joanna had dus een gezegende leeftijd van net geen 94 jaren. Maria Joanna was ook een dichteres. Op haar gedachtenisprentje lezen we “*Spreken moet ik over wat mijn hart beroert. Over de liefde die in mij bloeit. Over mijn Moeder die tegen mij lacht, over lente en zonneplicht, over zomer en herfstfestijn, over winter en stormgetijen, over vreugde en verdriet, over al wat het leven biedt*”.

Aan echtgenoot Georges en de ganse familie bieden wij ons christelijk meeleven aan.

Ruim. Ruimer. Verruim je horizon

Rijkdom van miljardairs nam vorig jaar met 2000 miljard toe.

Dit is geen bericht om iemand ook maar jaloers te maken. Maar misschien toch een suggestie aan beleidsmakers om de lasten van de crisis rechtvaardiger en naar draagkracht te verdelen.



Dit zijn gegevens uit een nieuw rapport van Oxfam, dat werd gepubliceerd bij de start van het Wereld Economisch Forum in Davos.

Sinds vorig jaar kunnen meer dan tweehonderd nieuwe mensen zich voor het eerst miljardair noemen. Aldus het rapport.

In België is de rijkdom van miljardairs voor bijna 80% verworven uit erfenissen.

Groei drie keer sneller dan in 2023.

De rijkdom van miljardairs groeide in 2024 wereldwijd met 2 biljoen dollar, van 13 naar 15 biljoen dollar. Dat komt neer op ongeveer 5,7 miljard dollar per dag, een groei die maar liefst drie keer sneller verliep dan in 2023.

Die rijkdom zat in 2024 bij in totaal 2769 miljardairs, tegenover 2565 in 2023. In ons land steeg, volgens het Amerikaans zakenblad Forbes, het aantal miljardairs van 4 naar 10. Hun gezamenlijk vermogen steeg met 18 miljard euro of 51 miljoen euro per dag.

‘De verovering van onze wereldeconomie door een paar geprivilegieerden heeft een ongeziene hoogte bereikt. Niet alleen is het tempo waarin miljardairs hun rijkdom vergaaren drie keer zo hoog geworden, maar ook hun macht’, zegt Amitabh Behar, directeur van Oxfam International.

Combinatie rijkdom en politieke macht.

‘Het kroonjuweel van deze oligarchie is een miljardair-president, gesteund en gekocht door 's werelds rijkste man, Elon Musk, die de grootste economie ter wereld leidt’, aldus Behar. ‘Dit rapport dient als een grimmige wake-up-call dat gewone mensen over de hele wereld worden verpletterd door de enorme rijkdom van een klein aantal.’

En in België?

Het rapport laat ook zien dat, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, de rijkdom van miljardairs grotendeels ‘onverdiend’ is. Wereldwijd komt 60% van die rijkdom vandaag voort uit erfenissen of monopolies. In België is 79% van de rijkdom van miljardairs geërfd en 3% afkomstig van monopolies. Ook volgens Eva Smets, directeur van Oxfam België, toont het rapport dat extreme rijkdom grotendeels onverdiend is. ‘Ook in België is 79% van hun rijkdom geërfd, en dus niet afkomstig van hard werk alleen.

Eén Belgische miljonair geeft goed voorbeeld.

De rijkste 1% van de Belgen betaalt de helft minder belasting op hun inkomen dan de gemiddelde Belg. Voor elke 100 euro die hij of zij verdient, betaalt de gemiddelde Belg 43 euro belasting, terwijl de top 1% slechts 23 euro betaalt.’

Nog volgens Smets is er al minstens één Belgische miljonair die zelf vraagt aan de regering om eerlijk belast te worden. Samen met meer dan driehonderd miljonairs wereldwijd. Inspirerend!

(uit MO* 25 01 23).

Khalid Benhaddou: ‘80% van de wereldbevolking is godsdienstig’



Khalid Benhaddou is islamtheoloog en oprachthouder diversiteit aan de Universiteit Gent. Hij merkt dat er in Vlaanderen weinig openheid bestaat om over religie te praten.

‘Er wordt gewoon geen rekening mee gehouden dat mensen gelovig kunnen zijn. Als ernaar gevraagd wordt, is het altijd met het woordje ‘nog’, nooit met ‘al’. En dan krijg je zo’n medisch bezorgde blik alsof je van iets verlost moet worden. Dat mensen rationeel verstandig én gelovig kunnen zijn, lijkt uitgesloten.’

Ontkenning heeft gevolgen.

Een geloofsonderzoek zegt dat 54,8% ondervraagden vindt dat er in onze samenleving te weinig aandacht is voor spiritualiteit.

Wat je niet ziet, bestaat niet. Maar de blinde vlek van de gesecculariseerde samenleving is niet zonder gevolgen. Hele groepen mensen voor wie religie een wezenlijk onderdeel is van hun identiteit, voelen zich daarin niet gezien en onbegrepen. *‘Men vergeet nogal gemakkelijk dat ruim 80% van de wereldbevolking godsdienstig is’,* stipt Benhaddou aan. *‘Niet alleen economische parameters zijn belangrijk om de wereld te begrijpen. Religie speelt een belangrijke rol in de waarden, overtuigingen en tradities van mensen en volkeren. Passen we voor kennis over elkaars religie, dan kunnen we ook elkaars overtuigingen en gedragingen niet begrijpen.’*

Statistieken.

West-Europa heeft met het kind het badwater weggegooid, vindt dezelfde Benhaddou. *‘In religie heb je enerzijds de theologie en anderzijds de geloofspraktijk. Er kunnen wanpraktijken en achterhaalde interpretaties zijn, maar daarvoor moet men niet de hele religie afkeuren. Wat zien we vandaag? Samen met de kerkpraktijk zijn ook de sociale normen afgevoerd. Dat is overgecompenseerd met juridische normen, maar die helpen de sociale cohesie niet vooruit.’*

Het publieke debat mist bezieling, iets waar mensen nochtans steeds uitdrukkelijker naar op zoek zijn. *‘Statistieken maken de dienst uit. Cijfers. Met als gevolg dat economisch achterop hinken, voor sommige mensen al genoeg is om zich op het pad van de zelfdestructie te begeven’,* stelt de expert radicalisering vast.

Ook religies zelf uitgedaagd!

Religies bieden kansen aan gemeenschapsvorming, binnen de eigen groep, maar zeker ook over de groepen heen. *‘Religie kan (groepen) mensen ertoe aanzetten zich naar elkaar toe te bewegen.’* Maar zegt de islamtheoloog, ze moet dan wel proberen om zichzelf heruit te vinden. *‘Als het enkel gaat over het reproduceren van oude teksten, biedt de godsdienst geen hoop en accentueert ze vooral de verschillen. Om zinvol aan de slag te gaan met levensvragen van vandaag, moet je het geloof aanreiken als een kompas waarmee mensen zelf kunnen navigeren, niet als een toevluchtsoord weg van de wereld.’*

Benhaddou besluit:

‘We moeten op zoek naar gemeenschappelijke grond. Wat bindt ons over levensbeschouwingen heen? Om dat te ontdekken, moeten we ons durven openstellen voor het godsdienstig (of vrijzinnig) getuigenis van de ander, die op zijn beurt niet de bedoeling heeft om te overtuigen, maar om iets te delen zonder verborgen agenda’.

(Uit Otheo, 5/02/2025)

VANCE, gewezen of eigenzinnige aanhanger van de sociale leer van de Kerk.

Hij is de vice-president van de Verenigde Staten, de tweede man na Trump.

En verder? Hij is recent in 2019 tot het katholicisme bekeerd.

Hij werd in 1984 geboren als James Donald Bowman in Middletown, Ohio. Hij groeide op in schrijnende armoede, een gebroken gezin met een drugsverslaafde moeder, getekend door verwaarlozing en mishandeling.

De achternaam ‘Vance’ nam hij aan van zijn grootouders, die hem praktisch opvoedden. Aan hen was het te danken dat hij kon gaan studeren en marinier kon worden, waardoor hij zich aan zijn armoedige afkomst kon ontworstelen.

Maar het was ook precies in deze totaal verpauperde regio in het oosten van de VS dat Donald Trump al bij de verkiezingen in 2016 een gewillig gehoor vond. *“Een groot deel van de blanke arbeidersklasse heeft diepe wortels in Appalachia en de Schots-Ierse eercultuur is hier springlevend”. “We leerden onze vuisten te heffen naar iedereen die onze moeder beledigde.”* Aldus Vance.

In 2019 bekeerde Vance zich tot het katholicisme, onder indruk van grote katholieke intellectuelen zoals o.a. St. Augustinus van Hippo en René Girard. Zijn ideeën leunden aan bij wat men ‘katholiek sociaal-conservatisme’ kan noemen.

Ook zei hij dat zijn politieke visies erg overeenstemden met de katholieke sociale leer, en dat de Republikeinse partij naar zijn smaak te eenzijdig heulde met het fundamentalisme van de vrije markt en de micro-ethiek.

“Een deel van de uitdaging voor sociaal conservatisme om levensvatbaar te zijn in de 21e eeuw”, zei hij destijds, *“is dat het niet alleen kan gaan over zaken als abortus, maar dat het een bredere visie moet hebben op politieke economie en het algemeen welzijn.”*

“Politiek”, zo voegde hij eraan toe, *“is echter wel ‘een tijdelijk spel’, waarbij geen enkel partijprogramma ooit volledig aan zal sluiten bij de eeuwige waarden en waarheden van de Kerk.”*

Hij stond kritisch ten aanzien van evangelicale christenen, die ogenschijnlijk onvoorwaardelijk Trump steunden. En zei hij, *“de meesten stemmen op hem omdat ze denken dat ze geen betere optie hebben”*.

Deze sociale conservatief en katholieke intellectueel, die zich dus zo vaak weinig vleidend uitliet over Trump, is nu zijn vice-president. Wat schiet er over van zijn eerder kritische houding t.a.v. zijn president en van de sociale leer van de Kerk, waarvan hij zei dat deze overeenkwam met zijn politieke visie?

bron: <https://www.kn.nl/verdieping/profiel/j-d-vance-een-katholiek-sociale-conservatief-die-nu-net-altijd-kritisch-was-op-trump/>



Kardinaal Robert McElroy: een naam om te onthouden.



Hij werd op 11 maart geïnstalleerd als 8^{ste} aartsbisschop van Washington. Tijdens een gebedsdienst vooraf heeft hij de harde immigratieaanpak van de Amerikaanse regering scherp veroordeeld. Hij noemde deze aanpak een 'oorlog van angst en terreur' die niet getolereerd mag worden.

Hij benadrukte dat de rechten van individuen en gezinnen worden geschonden en riep op tot gezamenlijk gebed en actie om deze situatie te stoppen. *“We moeten ons uitspreken en zeggen: Ga niet verder, omdat de veiligheid en menselijkheid van onze broeders en zusters, die het doelwit zijn, te kostbaar zijn in onze ogen en in Gods ogen.”* (...)

Hij bekritiseerde de willekeurige aard van de immigratierazzia's, die bedoeld lijken om angst te zaaien zodat mensen uit eigen beweging vertrekken.

“Hoewel landen het recht hebben hun grenzen te beveiligen, de huidige acties gaan echter verder dan dat en zijn gericht op het creëren van angst onder alle mensen zonder papieren in de samenleving. Hij riep de gemeenschap op om niet te zwijgen, maar op te komen voor de rechten van deze individuen en gezinnen, en benadrukte dat hun veiligheid en menselijkheid te kostbaar zijn om genegeerd te worden”.

(Otheo van 11 02 2025).

Pauselijke steun aan Amerikaanse bisschoppen.

Paus Franciscus stuurde op 10 februari ll. een brief naar de Amerikaanse bisschoppen waarin hij zijn steun uitspreekt voor hun inzet om de rechten en waardigheid van migranten te beschermen. Hij benadrukt dat de legitieme regulering van migratie nooit de essentiële waardigheid van de persoon mag ondermijnen en prijst de bisschoppen voor hun verzet tegen “verhalen” die migranten criminaliseren. ***“Ik vermaan alle gelovigen van de katholieke kerk, en alle mannen en vrouwen van goede wil, om niet toe te geven aan verhalen die discrimineren en onnodig lijden veroorzaken aan onze migranten- en vluchtelingenbroeders en -zusters.”***



De paus erkent de complexe realiteiten rondom migratiebeleid, maar herinnert de bisschoppen eraan dat de maatstaf voor een rechtvaardige samenleving ligt in hoe zij haar meest kwetsbare leden behandelt. Hij moedigt hen aan om ondanks sociale en politieke druk, vastberaden te blijven in hun werk om solidariteit en compassie te bevorderen.

Franciscus roept de bisschoppen op om een inclusieve en rechtvaardige samenleving te bevorderen en benadrukt dat ware christelijke identiteit tot uiting komt in broederschap en de onverzettelijke verdediging van menselijke waardigheid.

(OTHEO: 11 02 25).

Leo

Agenda

maart 2025				
za	1		Eerstezaterdag	
		18:00	Samen bokes eten	Romerohuis
		19:00	Viering	Romerohuis
ma	3		Krokusvakantie (begin)	
wo	5	19:00	Aswoensdagviering	Romerohuis
vr	7		Vastenweekend	Romerohuis
za	8		Vastenweekend	Romerohuis
zo	9		Vastenweekend	Romerohuis
zo	9		Krokusvakantie (einde)	
ma	17	19:30	Kernvergadering	Mieke
wo	19	19:30	Meditatie met de Bijbel	Romerohuis
april 2025				
za	5		Eerstezaterdag	
		18:00	Samen bokes eten	Romerohuis
		19:00	Viering	Romerohuis
ma	7		Paasvakantie (begin)	
wo	16	19:30	Meditatie met de Bijbel	Romerohuis
do	17	19:00	Witte Donderdagviering	Romerohuis
vr	18	19:00	Goede Vrijdagviering	Romerohuis
za	19	19:00	Paasviering	Romerohuis
			daarna gezellig samenzijn	Romerohuis
ma	21		Paasvakantie (einde)	
mei 2025				
za	3		Eerstezaterdag	
		18:00	Samen bokes eten	Romerohuis
		19:00	Viering	Romerohuis
zo	18	15:30	Frappant "Alles met alles"	CC Binder
wo	21	19:30	Meditatie met de Bijbel	Romerohuis
juni 2025				
za	7	19:00	Pinksterviering	Romerohuis
za	7	20:00	Algemene Vergadering	Romerohuis
wo	18	19:30	Meditatie met de Bijbel	Romerohuis
juli 2025				
vr	18		Kariboe (begin)	Cadzand
di	22		Kariboe (einde)	Cadzand